



Hoi Eribellisten,

Al enige jaren rijden wij met bovenstaande combinatie op vakantie door Europa. We zijn tijdens het kamperen tegen enkele praktische tekortkomingen van onze Eribelle aangelopen en ik wil u graag laten weten wat er allemaal is aangepast om het leven aangenamer te maken.

U ziet hierboven dat ik een serviceluik in de zijkant heb gezet. Nu hoeft je niet meer je caravan in om de tafel, stoelen, voortent inclusief stokken te pakken te krijgen. Hiervoor heb ik de bedbanken aangepast zodanig dat de ruimte achter het serviceluik een grote ruimte is geworden.



Om de tafel makkelijk te kunnen plaatsen staat hij nu op een poot. Het voordeel is dat je je beddengoed gewoon naar achter omslaat en niet iedere ochtend hoeft te worstelen om je tafel op te zetten. Onderin de bedbanken heb ik twee lades gemaakt, deze kun je makkelijk bereiken onder je tafel. De tafel kan op de poot ronddraaien wat het gaan zitten makkelijk maakt. Ook tijdens het koken heb je veel meer werkruimte ter beschikking.

Nadat ik de ombouw van de bedbanken klaar had, heb ik nieuwe kussens gemaakt en deze opnieuw bekleed. Het geheel ziet er nu weer fris uit. Ook de gehele binnenkant heb ik geschilderd wat na 30 jaar wel eens mocht.

Op de rail waar de tafel vroeger vastzat, heb ik een klein tafeltje gemaakt. Tegen het schuine raam kan je net geen glas neerzetten, leek me wel handig.



Ook heb ik in de was/toiletruimte een kast gemaakt. Als je deze opendoet heb je ook weer extra werkruimte. In deze kast heb ik ook een Truma gaskachel geplaatst, want het kan in het voor- en najaar best koud zijn. Ideaal is zo'n kacheltje. Zie op de volgende foto waar de schoorsteen naar buiten komt. Naast deze kast in de toiletruimte heb ik een hangkast gemaakt met een gordijn ervoor.



Ook aan de deur heb ik nog een rekje gemaakt om kleine zaken op te bergen.

We hebben onze eerste vakantie na deze aanpassingen gehad en de aanpassingen zijn ons prima bevallen. Ik hoop dat jullie een beeld hebben van de praktische aanpassingen en doe er allemaal je ding mee.

Groet Ruud van der Plas

